

DE WEKKER

Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en De Wijk.

Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 2 feb. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Kinderkerk, collecte: Avondmaal Voedselbank, uitgangscollecte: orgelfonds
- 9 feb. 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte: noodhulp Gaza, uitgangscollecte: energiekosten
- 16 feb. 10.00 uur Classis predikant ds. E. Peersmann, collecte: binnenlands diaconaat Nederland - omzien naar gevangenen, uitgangscollecte: onderhoud kerk
- 23 feb. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: werelddiaconaat, uitgangscollecte: onderhoud de Reesthof
- 2 maart 10.00 uur ds. J. Doeven, Kinderkerk, collecte: zending, uitgangscollecte: energiekosten
- 9 maart 10.00 uur ds. R. Veldman, collecte: zending, uitgangscollecte: orgelfonds
- 16 maart 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Biddagdienst, collecte: duurzame landbouw Kameroen, uitgangscollecte: onderhoud De Reesthof
- 23 maart 10.00 uur pastor J. Luten, CBD Top 2000, collecte: werelddiaconaat, uitgangscollecte: pastoraat / eredienst
- 30 maart 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte: werelddiaconaat, uitgangscollecte: muziek in de kerk
- 6 april 10.00 uur pastor J. Luten, Kinderkerk, collecte: KIA, uitgangscollecte: energiekosten
- 13 april 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Palmzondag collecte: PK, uitgangscollecte: onderhoud kerk
- 17 april **19.30 uur** ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag Avondmaal collecte: voedselbank

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

Ik zoek een land waar vrede is.

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een maand oud. We weten nog niet wat het ons zal brengen. Zeker is dat ons verlangen naar vrede in de wereld en tussen mensen onverminderd aanwezig is. Henk Jongerius schreef daar een tekst over. Laten we hopen dat vrede niet te veel gevraagd is, maar dat er in ieder geval plaatsen zullen zijn waar de strijd weer gaat liggen en er vrede komt.

*Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is
en waar de mensen hand in hand
tezamen leven in dat land.*

*Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is
en waar de mensen zorgen dat
er niemand doodloopt in die stad.*

*Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is
en waar de mensen last en kruis
tezamen dragen in dat huis.*

*Ik zoek een mens die vrede is,
die ons een weg tot leven is
en die de mensen op doet staan
de handen aan de ploeg laat slaan.*

*Ik zoek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat;
een stad, een huis, een luchtkasteel,
O, God, vraag ik misschien te veel?
Henk Jongerius*



Weekje vakantie

Na een voor ons allebei drukke tijd, nemen Erik en ik van 10 tot en met 16 februari een week vakantie.

Ds. Eric van Veen uit Ruinerwold kan mij indien nodig vervangen:

Tel. nr. 0521-588568 of 06-53590904; e-mail: ericveen@ziggo.nl.

Ook kunt u bij de ouderlingen terecht, zij kunnen u verder helpen in het geval van een uitvaart of een andere pastorale situatie.

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Kerstwandeling zondag 22 december

Het is inmiddels een traditie geworden, de kerstwandeling van onze kerk georganiseerd door een enthousiast team. Ondanks de slechte weersvoorspellingen kwamen er toch nog 93 mensen naar de Reesthof voor een wandeling van 7 kilometer. Juist die slechte weersvoorspellingen maken het uitdagend om toch te gaan wandelen. Het geeft een gevoel van: Ons krijgen ze niet klein, we gaan ervoor.



Eerst in de Reesthof nog even genieten van mooie kerstmuziek, gespeeld door vier leden van Apollo. Hierna vanaf de Reesthof linksaf de Kerkweg op en al snel weer linksaf door het weiland richting uitkijktoren. Het was nog in het begin van de wandeling, dus velen beklommen de trappen om boven van een prachtig uitzicht te genieten over het Reestdal. *Een tip:* Beklim de toren ook in het voorjaar eens wanneer het Reestdal geel gekleurd is door de vele dotterbloemen. We vervolgen onze wandeling en gingen in IJhorst het bos in, waar we in de Heuvellaan een kleine versnapering kregen. Vol moed en nieuwe energie doorkruisten we vele paadjes in het Carstensbos.

Onderweg hoorden en zagen we de Riestebloazers met hun midwinterhoorns, heel bijzonder. Uiteindelijk kwamen we uit op de van Wijngaardenstraat bij de Familie Compagner. Hier hadden we een kleine rustpauze. Onder het genot van een kopje koffie/thee konden we ook hier weer genieten van prachtige kerstmuziek. Het was een gezellig samenzijn met leuke gesprekken, maar toch moesten we weer verder. Op het fietspad kregen we ballen voor het klootschietspel. Fanatiek en met veel plezier werd er gegooid om met zo weinig mogelijk worpen het verst te gooien. Toen verder over het fietspad, Callenfelsweg en Poeleweg weer richting Reesthof.



In de Reesthof kwam ons de heerlijke geur van glühwein al tegemoet. Ook was er chocolademelk en krentenbrood. Gezellig even praten met ook mensen van buiten onze gemeente. De middag werd afgesloten met een korte Vesper in ons mooie kerkje. We kunnen terugzien op een gezellige middag met inspirerende en waardevolle ontmoetingen.

Annie Troost

Een korte terugblik op het kerstfeest

We vierden kerst in twee drukbezochte diensten, ieder met een eigen karakter. De Kerstnachtdienst was vol muziek van samenzang, cantorij, orgel en trompet. Het thema was: Licht, woord, antwoord. De dienst werd buiten afgesloten met het zingen van het Ere zij God en warme chocolademelk en Glühwein op het plein.



Op kerstmorgen, waren de kinderen aan de beurt. Vol verve speelden zij het geboorteverhaal volgens Lucas 2. En natuurlijk klonk "Midden in de Winternacht" waarbij de kinderen uitbundig meespeelden op de instrumenten. Aan het eind van de dienst was er voor alle kinderen een kersttasje met wat lekkers en wat leuks erin. De overdenking ging over "herbergzaamheid" en we waren blij met de twee fluitisten, die er samen met Fenna een mooi muzikaal geheel van maakten.

Afscheid Rian en Gerda als ambtsdragers

Op **zondag 5 januari** legden twee kerkenraadsleden hun ambt neer.

Gerda van de Meent na 15 jaar diaken te zijn geweest en

Rian Horstra na 6 jaar ouderling-kerkrentmeester te zijn geweest.

Als kerkgemeente zijn we dankbaar voor hun jarenlange inzet binnen en buiten de kerk. Gelukkig blijven er voor beide nog genoeg werkzaamheden over waar zij hun energie in kunnen en willen steken. Het ga jullie goed en tot ziens!

...en OPGEVIST UIT DE REEST

Kinderen en het Avondmaal

Op **zondag 2 februari** vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Op die zondag is er ook Kinderkerk. Graag willen we de kinderen op die dag ook het avondmaal laten meebeleven, nadat er in de Kinderkerk aandacht aan is besteed. Al langer geleden is in onze kerk de afspraak gemaakt dat kinderen ook

deel mogen nemen aan het Avondmaal, dus ze zijn van harte uitgenodigd. Samen met een aantal mensen van de Kinderkerk maken we een programma voor de kinderen voor deze zondag. Uiteraard nemen we daar ook de ouders van de kinderen in mee. We kijken er naar uit om zo samen de Maaltijd te vieren.



Bijbelgespreksgroep

De bijbelgespreksgroep komt op de volgende data bij elkaar, steeds van 10.00 - 11.30 uur in de Reesthof: 3 februari (thema: de zeven hoofdzonden), 24 februari, 17 maart, 7 april, 28 april, 19 mei. We bepalen per keer het thema voor de volgende keer. U bent van harte welkom om (een keer) aan te schuiven.

Rouwgroep

Er hebben zich inmiddels zes mensen aangemeld (het maximaal aantal deelnemers is acht) voor de Rouwgroep in IJhorst, dus deze groep gaat in februari van start. Mocht u interesse hebben, stuur mij dan vóór 1 februari een mail, dan kan ik u laten weten of er nog plaats is. Tevens hoort u dan wanneer wij gaan beginnen en waar we bij elkaar komen. predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl



40 dagentijd en Vespers

Op **5 maart**, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. De tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen. Het getal veertig komt in de bijbel vaak voor en altijd heeft het iets te maken met wachten, beproeving en hoop op uitzicht. Het volk Israël trok veertig jaren door de woestijn met alle beproevingen van dien én het uitzicht op het Beloofde Land. Jezus trok zich ter voorbereiding op zijn taak op deze aarde veertig dagen terug in de woestijn. Daar leerde hij wie hij zelf was en welke kwade machten het leven op aarde bedreigen én Hij hield stand.

Na Pasen zijn er veertig dagen tot aan hemelvaart. Een voorbereidingstijd voor de leerlingen van Jezus, want na zijn vertrek van de aarde zullen zij zijn werk moeten overnemen en van hem getuigen.

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van bezinning en inkeer. De liturgische kleur in deze tijd is dan ook Paars, de kleur van de voorbereiding. Gaat u op een bepaalde manier deze veertig dagentijd beleven, bijvoorbeeld met een manier van vasten, of juist ergens meer aandacht aanbesteden? Wellicht wilt u daar iets over delen in de wekelijkse nieuwsbrief. Doe dat dan gerust.

Ook dit jaar zullen er in RIJKeR verband weer vespers georganiseerd worden op de zondagavonden in de veertigdagentijd. Precieze tijden en plaatsen krijgt u nog te horen via een folder en via de Nieuwsbrief.

Ds. Betsy Nobel

CANTORIJ

Met vrede gegroet en gezegend met licht. In de gedachtenisdienst zongen we dit lied evenals "The Lord is my Shepherd". Als leden genoten we van dit lied, mede dankzij de ondersteuning van solist Tonie en fluitist Janolda, beiden lid van de cantorij. In de kerstnachtdienst, ondanks de korte oefentijd van tevoren tussen de diensten, zongen we met veel plezier mooie liederen.

Inmiddels zijn we gestart in het jaar 2025 met een nieuw muziekblad. De volgende repetitieavonden zijn: 4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 1 en 15 april. Hierna werken we mee aan de paascyclus van vier diensten.

Iedereen die van zingen houdt en graag mee wil zingen bij de cantorij is van harte welkom op de repetitie avonden. Ook kunt u op deze avonden een keer komen luisteren en ontdekken hoe het bij ons gaat. We zingen van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof. Van harte welkom! Namens het bestuur, Wietske Westerbeek

BLOEMENGROET

Als teken van meelevens, bemoediging en dank werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 24 november: mw. K. Kleen-v.d. Steege en mw. J. v.d. Belt
- 1 december: dhr. J. Scheper en mw. Y. Valk
- 8 december: mw. A.J. Kruikemeijer-Kessen en dhr. J. Dirkzwager
- 15 december: dhr. G. van Horssen en mw. R.J.M. de Boer-Gebben
- 22 december: mw. C. Pekel-Oldekamp, en fam. van Goor
- 29 december: mw. A. Slager en mw. J.J. Klomp-Brouwer
- 5 januari: dhr. B. Scheper en dhr. J. v.d. Belt
- 12 januari: mw. A. Klomp-Bosma en mw. D.G. Smit-Flierman

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien.

U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

- Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941
- Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403
- Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981
- Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297
- Mw. G. Smittenberg, Noordwijkerweg 19, Koekange, tel. 06-53687720

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

COLLECTEBONNEN

Collectebonnen zijn er in de waarde € 0,50, € 1,- en € 2,-. Het zijn vellen van 60 bonnen. Per vel wordt € 0,50 productie- en administratiekosten in rekening gebracht. Een vel bonnen van € 0,50 kost dus € 30,50. Een vel bonnen van € 1,- is € 60,50 en een vel van € 2,- is € 120,50.

U kunt het bedrag van de bonnen overmaken op de collectebonnenrekening: Protestantse Gemeente IJhorst de Wijk NL44 RBRB 0787 6737 73, onder vermelding van welke bonnen u wilt. Als ik het geld binnen heb, zorg ik dat de bonnen op de zondag klaarliggen in de consistorie, in een enveloppe met uw naam erop. U kunt de bonnen dan ophalen op zondag voor de dienst.

Collectebonnen die gebruikt worden, worden apart geteld en verrekend met het geld op de collectebonnenrekening. De waarde van de gegeven bonnen wordt

dan overgemaakt naar de kerkrentmeesters of de diaconie. Zij zorgen dan voor verdere afhandeling, zodat het bij de juiste collecte geteld wordt.

Met vriendelijke groet, Erik Nobel

College van Kerkrentmeesters

Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf

U ziet in het financiële overzicht dat de actie Kerkbalans 2024 ten einde loopt. In totaal is er € 81.000 ontvangen. Het is al eerder gememoreerd: dankzij de bijdragen van u allen is de dalende tendens van Kerkbalans in 2023 stopgezet. In 2023 was de opbrengst ruim € 77.000. Nu hebben wij natuurlijk ook te maken met stijgende kosten en om de balans in evenwicht te houden is een goede opbrengst van Kerkbalans 2025 van groot belang. Uit het feit dat de dalende lijn is omgezet in een licht stijgende lijn geeft maar eens aan dat velen de kerk een warm hart toedragen waarvoor onze dank. In de volgende Wekker zullen wij het voorlopige resultaat van 2025 vermelden.

Instandhouding kerkgebouw

Wij krijgen nog weleens de vraag van dorpsgenoten of zij ook wat kunnen bijdragen aan het onderhoud/instandhouding van het kerkgebouw. Daaruit blijkt dat inwoners van IJhorst en De Wijk het kerkgebouw een warm hart toedragen. Voor de komende periode staan er diverse onderhoudswerkzaamheden op de rol welke zullen worden uitgevoerd in het kader van het 6-jarig onderhoudsplan. Het onderhoudsplan wat is opgesteld behelst een totale kostenbegroting van plm. € 80.000. Hiervan is € 60% subsidiabel en 40% moeten wij zelf financieren. Wanneer u nu ook financieel wilt bijdragen voor instandhouding van het kerkgebouw dan is uw gift van harte welkom.

Uw bijdrage voor dit doel kan worden gestort op NL 09 INGB 0000 8329 91 t.n.v. Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk onder vermelding van "instandhouding kerkgebouw".

Periodieke gift

Wij willen u tevens wijzen op de mogelijkheid van periodieke giften. In de huidige belastingwetgeving is er de mogelijkheid van de periodieke gift voor bepaalde doelen. Voor een periodieke gift wordt er een overeenkomst afgesloten met bijvoorbeeld de kerk en geeft u jaarlijks een vast bedrag voor de duur van minimaal vijf jaar. Het voordeel is dat u in uw aangifte inkomstenbelasting niet te maken heeft met een drempel v.w.b. fiscale aftrekbaarheid van deze gift. Een aantal mensen draagt al op deze wijze zijn/haar steentje bij.

Wanneer u ook van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan kunt u contact met ons opnemen (Janny Westerbeek: 0522-441687 of via email adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com). Ook kunt u bijvoorbeeld een overeenkomst afsluiten voor een specifiek doel bijvoorbeeld voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De Reesthof

Wij hebben met betrekking tot De Reesthof extra onkosten moeten maken. De dakkapellen “An De Rieverster kaante” verkeerden in slechte staat en vervanging was dringend noodzakelijk. Inmiddels zijn er door de professionals nieuwe dakkapellen geplaatst. Later dit jaar zal er schilderwerk moeten plaatsvinden maar dat kan weer in eigen beheer door vrijwilligers worden gedaan.

Wisseling kerkrentmeesters

Rian Horstra heeft inmiddels in de kerkdienst van 5 januari afscheid genomen als ouderling-kerkrentmeester. In de eerstvolgende vergadering van de kerkrentmeesters in februari zal Rian ook afscheid nemen van ons College. Wij zijn Rian veel dank verschuldigd dat zij in 2018 tijdelijk voorzitter wou worden van ons College. Zij werd destijds benaderd omdat de toenmalige voorzitter door persoonlijke familieomstandigheden de voorzittershamer had neergelegd. Rian was bereid om het voorzitterschap weer op zich te nemen. Zij had hiermee ruime ervaring want zij was daarvoor ook al jaren voorzitter geweest. Het is wel een iets langere tijdsduur geworden maar gelukkig kon zij de voorzittershamer na een paar jaar weer doorgeven aan Rick Germs. Nu is er voor Rian ook een eind gekomen aan de periode van ouderling-kerkrentmeester.

Wij zijn Rian veel dank verschuldigd voor al het werk wat zij als ouderling-kerkrentmeester heeft verricht.

Voor ons College is het wel van belang dat wij een beetje op sterkte blijven. In het begin van deze eeuw bestond het College van Kerkrentmeesters uit plm. 12 personen. Daar zijn wij nu wel jaloers op. Het vak van kerkrentmeester is veelomvattend: wij moeten zorgen voor het financieel beheer van de kerkelijke gemeente en het in goede staat houden van het onderdak (kerk/pastorie en De Reesthof). Een boeiend vak. Inmiddels heeft Wim Russcher positief gereageerd op onze vraag om als kerkrentmeester toe te treden tot ons College. Ook dat zal in de februari-vergadering plaatsvinden.

OVERZICHT KERKBALANS 2024 (t/m 9 januari)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 79.413	€ 79.323	€ 90
Sympathisanten	€ 1.705	€ 1.705	€ 0
Totaal toegezegd	€ 81.118	€ 81.028	€ 90

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

GIFTEN

Voor de Diaconie: Via Jolanda Hogendorf € 10,-; via Anneke Roorda; € 5,-; via Erik Nobel € 15,-; via de bank voor Pastoraat met oog op het einde € 25,-; via de bank € 100,-; via de bank voor muziek in de kerk € 30,- en € 30,-; voor het jeugdwerk (opbrengst kerstmarkt) € 700,-

Voor de Kerk: via bank totaal € 117,10

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:

27 okt.	KiA Bolivia – duurzame landbouw in de hoge Andes	€ 76,25
3 nov.	KiA Ghana – een sterke kerk op een kwetsbare plek	€ 79,40
10 nov.	KiA Myanmar – jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie	€ 123,55
17 nov.	Stichting de Regenboog	€ 73,80
24 nov.	PKN-pastoraat met het oog op het einde	€ 223,24
1 dec.	KiA Moldavië – kinderen en ouderen worden gezien	€ 99,65
8 dec.	KiA Ghana – een beter inkomen voor sheaboerinnen Muziek in de kerk	€ 92,92 € 119,74
15 dec.	KiA Palestina – een stem in de samenleving voor jongeren	€ 142,25
22 dec.	PKN – jongeren spelen het kerstverhaal	€ 52,10

Totaal:

Voor de Kerk	17 nov. € 51,- ;	24 nov. € 218,06;	1 dec. € 73,67;
	8 dec. € 54,73;	15 dec. € 136,35;	22 dec. € 50,90;
	24 dec. € 182,06;	25 dec. € 106,70;	29 dec. € 87,70;
	31 dec. € 41,50;	5 jan. € 79,10;	Via bank € 35,-

Onderhoud kerk: 1 dec. € 60,25; 24 dec. € 225,14; via bank € 100,-

Energiekosten: 15 dec. € 97,75; 5 jan. € 87,30

Pastoraat en eredienst: 24 nov. € 157,87; 22 dec. € 67,10

Orgelfonds: 25 dec. € 85,25

De Reesthof: 17 nov. € 49,50; 29 dec. € 81,95

OM NIET TE VERGETEN...

...de naam van.... Karin Rust

Op 28 november kwam er plotseling een einde aan het leven van Karin Rust. Onderweg naar het ziekenhuis werd zij onwel en alle toegesnelde hulp mocht niet meer baten. Karin werd op 28 juni 1970 geboren in Groningen en was de moeder van Lucas.

Karin was in haar werkzame leven maatschappelijk werker en daarna rouwbegeleider. Een paar jaar geleden leidde ze samen met mij een rouwgroep, waar de deelnemers goede herinneringen aan hebben.

Karins leven was niet altijd gemakkelijk. Ze verloor haar broer Johan en nog niet zo lang geleden overleden haar beide ouders, kort na elkaar. Maar Karin heeft aan de mensen om haar heen ook laten zien dat je uit verdriet en onrust ook kracht kunt halen. Dat juist mensen als zij, die weten wat verdriet en moeite met een mens kan doen, vaak goed weten hoe ze een ander verder kunnen helpen. Zij had de gave om mensen echt te zien en de gave om te luisteren, mensen uit te laten praten.

Tijdens de afscheidsdienst haalden we herinneringen op en werd er gezongen. Karin is werd op het kerkhof van IJhorst begraven.



Voor allen die haar lief hadden en in het bijzonder voor Lucas is het moeilijk te bevatten dat Karin zo jong is overleden. Het verdriet is groot en we wensen allen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

...de naam van.... Geert Seijdel

Op 8 december is op 83-jarige leeftijd overleden Geert Seijdel. Hij woonde in Staphorst. Geert Seijdel werd op 20 februari 1941 geboren in Meppel. Al op jonge leeftijd leerde hij Henny Kuperus kennen. Zij trouwden op 21 april 1966. Samen kregen ze drie dochters, Lize, Ingeborg en Miriam en ook negen kleinkinderen. Geert was een betrokken vader en fijne opa. De laatste jaren van zijn leven moest hij in een rolstoel

doorbrengen. Dat was voor hem niet gemakkelijk, maar Henny en hij maakten er met behulp van de kinderen en anderen het beste van.

In zijn werkzame leven was Geert een bevlogen leerkracht, met een speciale kwaliteit om die leerlingen die niet de beste kaarten in het leven hadden getrokken vooruit te helpen. Daar werd hij zeer om gewaardeerd.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij de huwelijgstekst Psalm 37:3

Vertrouw op de Heer en doe het goede, Bewoon het land en leef er veilig.

Zo namen we afscheid van hem en legden wij zijn lichaam te ruste op de begraafplaats te Meppel.

We wensen Henny, de kinderen, kleinkinderen en allen die Geert missen veel kracht en sterkte toe.

...de naam van.... Roelof Schoonvelde

Op 10 december kwam er een einde aan het leven van Roelof Schoonvelde. Hij werd 73 jaar. Roelof Schoonvelde werd als één na jongste in een gezin met zeven kinderen geboren aan de Commissieweg in De Wijk. Daar bleef hij wonen tot zijn 45e, samen met zijn ouders en zijn broer Hendrik.

Hij had op de boerderij zijn eigen klussen. Die bleef hij ook doen toen hij naar de Postweg verhuisde.

Roelof verzamelde veel vrienden om zich heen, die regelmatig bij hem thuiskwamen. Dat waren avonden met veel schik. Op de rouwkaart stond dan ook: Geniet van het leven, je bent er maar even. Roelof bracht ook de Meppeler krant rond, waarbij het hem vooral ging om het maken van een praatje met de mensen. Zo werd Roelof een bekende Wieker.

Roelof hield van de koeien, van zijn poezen en van de hond op de boerderij. De laatste jaren ging het niet goed meer met zijn gezondheid. Na een paar

ziekenhuisopnames kwam hij in Dunninghe te wonen. Hendrik en Jacquélien hebben veel mantelzorg voor hem gedaan. Goede vrienden en andere familie bleven ook komen en contact houden tot het niet verder ging. Zo is Roelof omringd door goede zorg overleden. We namen afscheid van hem in de Wijkerhof en Roelof werd op de begraafplaats van de Wijk begraven. We wensen allen die hem missen veel sterkte en kracht toe.

Ds. Betsy Nobel

... de namen van ...

14 november **Jantina Lutke-Klein**, 94 jaar
15 november **Henk ten Heuvel**, 82 jaar
27 november **Lefert Vos**, 69 jaar
2 januari **Hendrik (Henk) Boezen**, 81 jaar
5 januari **Aaltje Steenbergen-Klomp**, 86 jaar



VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK



**Maandag 16
December 2024**
kwamen 21 dames naar de Reesthof om samen kerstfeest te vieren. De kerstbomen en de andere versieringen maakten dat er in de Reesthof een echte kerstsfeer aanwezig was. Een sfeer van kerst die op

bijzondere wijze werd aangevuld door Janolda en Hendrik Snel. We zongen kerstliederen en luisterden naar de mooie dwarsfluitmuziek van Janolda. Hendrik nam ons mee in twee prachtige verhalen die wonderwel bij de kerstgedachte van vrede pasten. Hartelijke dank Janolda en Hendrik. Na ons gezellig samenzijn ging iedereen op weg naar het eigen kerstfeest. Bij het naar huis gaan



kregen de dames een kleine kerstattentie mee met de wens van het bestuur dat het jaar 2025 iedereen veel geluk mag brengen.

Verder ziet onze **agenda** er als volgt uit:

17 februari 2025 Dicky Heuckeroth, kappers belevenissen

17 maart 2025 Verrassingsmiddag

14 april 2025 Paasviering om 18.00 uur

14 mei 2025 Het jaarlijkse reisje



Het bestuur wenst iedereen vele gezellige middagen toe.

Barbara van den Brink-Smit

Expositie kunst in de Reesthof

Beste schilders/kunstenaars, Zoals u misschien wel weet is er in de Reesthof, het bijgebouw bij de kerk in IJhorst, de mogelijkheid uw schilderijen / wanddecoraties te exposeren. Dat is een mooie manier om anderen te laten zien wat u maakt voor uw hobby. En wie weet kunt u ook wat verkopen!

Vindt u het een leuk idee om vier maanden uw werken te laten zien, dan kunt u met mij contact opnemen voor verdere informatie.

Gerda van de Meent tel. nr. 06-21 992 228

Buddy's gezocht

Vluchtelingenwerk Staphorst is op zoek naar mensen die buddy willen zijn voor een statushouder, die een huis toegewezen gekregen hebben maar zelf geen netwerk heeft. In principe is het niet de bedoeling dat u ingeschakeld wordt voor klusjes, maar bijvoorbeeld een paar keer in de maand een kopje koffie/thee samen drinken of een wandeling maken.

Info Hilke Kwakkel, (zie achterpagina voor tel.nr.)

Humanitas

Humanitas is één van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. Sinds 1945 staan wij klaar voor iedereen die tijdelijk wat hulp en ondersteuning kan gebruiken.

Afkomst, leeftijd of levensovertuiging spelen

daarbij voor ons geen rol. Wat wij wel belangrijk vinden: gelijkwaardigheid en het contact van mens tot mens. Iets voor een ander betekenen, daar draait het om bij het vrijwilligerswerk bij Humanitas.

humanitas

Thuisadministratie

Je geldzaken en administratie weer op orde. Kom je er even alleen niet uit? Een vrijwilliger van Humanitas is er speciaal voor jou en kan je helpen om je zaken weer op orde te krijgen. De hulp is gratis en net zolang totdat je het zelf weer onder controle hebt. Meld je aan voor gemeente Staphorst: Helma de Groot, Coördinator Thuisadministratie Humanitas 06 – 175 11 937 (appen mag ook) h.degroot@humanitas.nl Woon je in gemeente De Wolden neem dan contact op met Maaike van der Zande, tel. 06-1028 6418 afdeling Zuid-Drenthe.

Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk, dan zijn wij op zoek naar jou

Word je blij van orde brengen in de chaos of iemand helpen bij zijn of haar administratie? Vind je het leuk om mensen een duwtje in de goede richting te geven? Heb je tijd en goede zin om de inwoners van de gemeente Staphorst te helpen? Dan zit je bij Humanitas op de goede plek.

Bij Thuisadministratie van Humanitas help je jongeren en volwassenen om hun geldzaken en (financiële) administratie op orde te krijgen en te houden. Wij werken naar zelfredzaamheid en onze inzet is gratis.

Ongeveer een jaar lang ga je bij iemand langs om aan de slag te gaan met de administratie, zodat iemand na een jaar weer zelf verder kan. Ook krijg je persoonlijke begeleiding van een coördinator en volg je voor je aan de slag gaat een training. Als je je aanmeldt gaan we samen kijken wat het beste bij jou en jouw wensen past.

Interesse?

Is je interesse gewekt en/of wil je meer informatie, dan komen wij graag in contact met je: Helma de Groot, Coördinator Thuisadministratie Staphorst h.degroot@humanitas.nl, tel. 06 – 1751 1937 (appen mag ook).

Of voor De Wolden neem dan contact op met Maaike van der Zande: tel. 06 - 1028 6418 coördinator Thuisadministratie Humanitas afdeling Zuid-Drenthe.



KOFFIECONCERTEN

Van Schubert tot Sonneveld, maandag 10 februari 2025, 14:30 uur. DIT CONCERT IS VOLGEBOEKT!

Chopins Eerste Pianoconcert, maandag 10 maart 2025, 14:30 uur. DIT CONCERT IS VOLGEBOEKT



Wilt u een concert bezoeken op een 2e maandag van de maand in de kerk in IJhorst? Reserveer dan tijdig via www.koffieconcerten.nl.

Wouter Harbers

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classis-groningendrenthe.nl) vindt u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.

TEN SLOTTE

Een lied bij Aswoensdag

Tekst: Andries Govaart uit de bundel "De weg die je goeddoet" lied 179

*Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd, uit stof van de aarde.
Dat wij weer weten,
dat Gij uw adem ons hebt geschonken;
Adem in ons.*

*Adem in ons, breekbaar en broos –
kruiken van aarde,
dat wij weer weten, dat Gij ons vormt.
Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn.*

*Dat wij weer weten,
dat wij verwant zijn: rotsen en gras,
mensen en lucht, sterren en zaad,
nijlpaard en musje.*

*Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten, dat wij weer keren,
terug in het stof.*

*Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.
Dat wij ons voegen in het werk van uw handen.*



Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel

REDACTIE DE WEKKER

Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 7957 CW De Wijk, tel. 06-2198 9730. De Wekker **nr. 2** komt uit in het laatste weekend van maart. **Kopij** aanleveren voor **10 maart**. 14 maart redactievergadering.

HANDIG OM TE WETEN

Pastoraat: Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.

Kerkenraad *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst, tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel. 0522 46 24 03

Kerkrentmeesters *Voorzitter:* Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47

Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522 44 16 87

Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com

Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91

Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91;

Diaconie *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaardenstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168

Bank Diaconie RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18

Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Dhr. Erik Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 0522-735594, e-mail: eriknobel0571@gmail.com

Preekvoorzieners: Janni Doeven, e-mail: preekvoorziening@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76

Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 44 32 83

secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19

Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528 37 39 81,

e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Taxidiensten neem contact op met de kerkenraad

Koster tevens *contactpersoon De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47

E-mail: koster@kerk-ijhorst-dewijk.nl

De Reesthof tel. 0522 44 16 53

Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA De Wijk, e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06-30 82 55 31

Website: <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>

E-mail De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl